



God eren, omzien naar elkaar en de wereld

Beleidsplan Hervormde gemeente Elim

't Harde 2020-2024

De komende vier jaar richten we ons op het eren van onze God, dit is de verticale balk van het kruis. De eerste dwarsbalk vormt de symbolische onderlinge verbinding in de gemeente, het omzien naar elkaar. Daarbij roept God ons ook op om te zien naar de wereld en zijn naam te verbreiden. Hier staat de tweede, witte, dwarsbalk voor symbool.



Inhoud

Inleiding	1
Verdieping van ons geloof	2
Prioriteit voor jeugd en jonge gezinnen	3
Gods boodschap uitdragen en zorgen voor elkaar	4
Gedragen liturgie	5
2020	Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.
2024	Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.



Inleiding

In de achterliggende beleidsperiode zijn diverse gemeenteavonden georganiseerd, telkens met een andere inhoud. De financiële situatie van onze gemeente, sterkte-zwakke analyse, profielschets gemeente en te beroepen predikant en het beleidsplan.

De kerkenraad heeft als input voor dit beleidsplan gebruik gemaakt van hetgeen gezegd is tijdens deze gemeenteavonden, huisbezoeken en de observaties van de pastoraal medewerker, consulent en predikant.

Het voorliggende beleidsplan is nog een concept. Graag wil de kerkenraad horen of de gemeente zich herkent in hetgeen geschreven is, tijdens de gemeenteavond van 30 oktober as. In de vergadering van 20 november zal de kerkenraad het concept beleidsplan bespreken om tot een definitief beleidsplan te komen. De informatie die de kerkenraad vanuit de gemeente heeft ontvangen over het concept zal hierbij worden meegewogen.

We onderscheiden in dit beleidsplan de volgende thema's:

1. Verdieping van ons geloof;
2. Prioriteit voor jeugd en jonge gezinnen;
3. Gods boodschap uitdragen en zorgen voor elkaar;
4. Gedragen liturgie;

De belangrijkste ontwikkeling die onder bovenstaande aandachtspunten en wensen ligt, is de verwijdering en vervreemding tussen de generaties en mensen in de gemeente. Dit is een gevolg van grote verschillen in taal, in beleving, in cultuur. Jongeren en ouderen die ieder vanuit hun eigen referentiekader over elkaar spreken en zo voor elkaar een raamwerk maken waarbinnen naar hun idee kerk-zijn moet plaatsvinden. Het doorbreken van deze patstelling begint met luisteren. Eerlijk problemen en zorgen van de gemeente onder ogen zien. Met dit beleidsplan beogen we de dialoog tussen generaties te bevorderen om zo meer begrip te krijgen voor elkaars wereldbeeld en leefwereld.

In dit kader is het goed het Amerikaanse onderzoek Growing Young te noemen. In dit onderzoek draait het om de vraag 'Wat hebben kerken nodig om aantrekkelijk te zijn voor jongeren?'. Tussen onderzoek naar wat kenmerkend is voor geloofsgemeenschappen met actief betrokken jongeren tussen de 15 en 29 jaar.

Het onderzoek legt een aantal essentiële principes bloot die kenmerkend zouden zijn voor een christelijke gemeenschap. En juist de samenhang in gemeenschappen staat onder druk. Jongeren geven aan dat ze niks hebben met de gemeenschap. Ze zijn daarin niet de enige: het lijkt kenmerkend te zijn voor vele gemeenschappen. We redden het niet door jongeren de notie van gemeenschappelijkheid te onderwijzen. Het enige wat vruchtbaar werkt is door het als ouderen voor te leven. Bijvoorbeeld wel je kinderen naar catechisatie sturen, maar zelf niet deel te nemen in het gemeente-zijn.

Dit vraagt om een cultuurverandering waarin we meer rekening houden met elkaar. Het vraagt om een gemeenschap waarin we ons richten op persoonlijke relaties en betrokkenheid. Jong en oud en met de mensen om ons heen. Zijn we hiertoe bereid? Wat mag het ons kosten? Het vergt moed. Het gaat niet vanzelf, maar willen deze uitdaging aan gaan, met u en jullie!

Deze thema's zijn uitgewerkt in korte hoofdstukken. Daarna worden concrete acties voorgesteld om in 2020 mee te starten. Tot slot wordt het toekomstbeeld geschetst hoe we in 2024 met elkaar de erediensten vieren en gemeente zijn.



Verdieping van ons geloof

Om in God te geloven is het voor ons als gemeenteleden nodig dat we weten wie God is, hoe Hij Zich openbaart in Zijn Woord. Om steeds meer van onze God te leren hebben we het nodig dat we zondag aan zondag aanwezig zijn in de eredienst, de werkplaats van de Heilige Geest, daar waar God door Zijn Woord wil werken en Zich wil openbaren. Verdere verdieping van deze kennis vindt plaats in de catechese, het kring- en verenigingswerk en op de zondagsschool.

Kennis is natuurlijk meer: het persoonlijk kennen van de Heere is een kennis die verder gaat dan een kennen met het verstand. Als we in de gemeente met elkaar meer kunnen spreken over Wie God voor ons is, wordt het ook mogelijk om met mensen buiten onze gemeente te spreken over Gods grote daden. In de komende jaren, willen we ons richten op het vergroten van deze kennis, naast de vaardigheden die nodig zijn in het leidinggeven in deze gemeente. Aan gemeenteleden en in het bijzonder kerkenraad, en vrijwilligers in bv. het kring- en het jeugdwerk

Als bijzondere aandachtspunten binnen het thema geloofsverdieping denken we aan, kennis vergroten. Letterlijk kennis van de Bijbel. Daarmee komen we meer vast in het geloof te staan, kunnen we meer onderscheiden wat goed en kwaad is. Zo hebben we een duidelijke richtlijn voor het inrichten van ons dagelijks leven tot eer van God

De gemeente als geheel mag van elkaar leren. We doen dat bv. door het houden van bezinningsbijeenkomsten in de week voor het Heilig Avondmaal, in een vorm waarin het geloofsgesprek bevorderd wordt. Door meer het geloofsgesprek aan te gaan wordt het meer gewoon om over ons geloof te spreken en over in Wie we geloven.

Het bevorderen van kennis heeft ook te maken met het pastoraat. De ouderlingen moeten toegerust zijn voor het pastoraat, zodat zij adequaat kunnen inspelen op de verschillende situaties die zij tegenkomen tijdens de bezoeken die zij afleggen?

We werken hierbij aan:

- Toerusting van de kerkenraad door of onder leiding van de predikant. Daarbij gaat het o.a. om het geloofsgesprek, moeiten en zorgen rondom het ouder worden of juist opvoedingsvraagstukken, de gang naar het Heilig Avondmaal, omgang met andersdenkenden.
- Toerusting en vorming van de leidinggevenden in het kring en jeugdwerk. Kennis- en geloofsoverdracht zijn hierbij zeker zo belangrijk als het organiseren van activiteiten of het omgaan met jongeren die problemen geven. Vorming voor wat betreft het voorleven en het voorgaan in gebed, samen met de kring/jeugd. Een leidinggevende kan (na verloop van tijd) voorgaan in gebed;
- Versterken van het kringwerk. Elkaar kennen, zodanig dat we ook in elkaars hart kunnen en mogen kijken.

Tot slot zijn leidinggevenden lid van onze gemeente of hebben het voornemen om dit te worden.



Prioriteit voor jeugd en jonge gezinnen

Jongeren en jonge gezinnen vormen de bron van de gemeente. Wij zijn bereid ons te verdiepen in de leefwereld van jonge mensen. Wij zoeken hen actief op en luisteren! En dan niet alleen in enkele uitingsvormen, maar zo dat we in de eerste plaats hun wereldbeeld zien, dat leren begrijpen. Van daaruit zoeken we naar een taal voor het verkondigen van het evangelie en naar een vorm van gemeente-zijn waar jongeren en jonge gezinnen zich samen met de andere generaties thuis voelen.

In deze beleidsperiode:

- Zetten we ons in voor het onderlinge gesprek en ontmoeting tussen de generaties. Om zo structureel te werken aan het (leren) kennen en begrijpen van elkaars leefwerelden.
- Organiseren we activiteiten waarbij de verschillende generaties samenwerken en samen invulling geven aan de activiteit om zo van elkaar te leren en elkaar aan te vullen.

Bij de verdere uitwerking volgen we, net als de HGJB, de principes van Growing Young:

1. We werken aan een warme gemeenschap: een gemeenschap waar jongeren zich welkom voelen, zich geaccepteerd weten en hun talenten gewaardeerd voelen.
2. We geven leiderschap door aan jongeren: binnen de gemeente delen we verantwoordelijkheid met jongeren en durven we jongeren verantwoordelijkheid te geven.
3. Wij leven ons actief in, in de jongeren van vandaag: door moeite te doen om te snappen wat jongeren doen in het dagelijks leven, waarom zij dit doen, waar de fysieke en emotionele behoeften van jongeren liggen. We luisteren naar ze zonder te oordelen.
4. We betrekken jonge gezinnen (ouders) bij activiteiten en kringen
5. We zetten Jezus en zijn boodschap centraal: we praten meer over het volgen van Jezus hier-en-nu en over ons leven met de levende God.
6. We zijn relevant voor anderen: jongeren zien graag dat kerken relevant zijn voor hun omgeving en samenleving, dit geeft hun gelegenheid om hun geloof in de praktijk te brengen.

We doen dit bijvoorbeeld door:

- Buddyschap: we zoeken een jeugdige en proberen hem/haar te helpen;
- Inzetten talenten gemeenteleden;
- Leiderschap te koppelen aan bestaande activiteiten en programma's;
- Elk jaar een thema centraal te stellen dat telkens terugkomt in de diensten, kringen, clubs en verenigingen. Dwars door de gemeente heen;
- Jongeren een praktische taak te geven. Bij activiteiten en b.v. bij de voorbereiding van de (thema) diensten;
- Wekelijks een digitale nieuwsbrief met actuele gemeente informatie te versturen;



Gods boodschap uitdragen en zorgen voor elkaar

Om ons geloof in God te delen is het voor ons als gemeenteleden nodig dat we weten wie God is, wie Hij voor ons is en hoe wij dat geloof kunnen delen met andere gemeenteleden, ons gezin, ons dorp en de wereld daaromheen. Dichtbij en ver weg. Het vergroten van kennis van het missionair zijn, evangeliseren en de zending vindt plaats op gemeenteavonden o.a. door het ondersteunen van en de ontmoetingen met zendingswerkers en door het aanreiken van evangelisatiemateriaal. Daarnaast zoeken wij verbinding met de andere kerken op het dorp om kerk(en) te zijn voor het dorp.

Van oudsher is 'missionair' verbonden aan 'zending'. Nu gebruiken we 'missionair' om de aard van een gemeente te typeren. 'Zoals de Vader Mij gezonden heeft, zend Ik ook u' (Joh. 20: 21)

Met missionair zijn bedoelen we het werk van de kerk om buitenkerkelijken te bereiken met het Evangelie. De ontkerkelijking (ook wel secularisatie of verwereldlijking genoemd) neemt hand over hand toe. Hoe ga je daar mee om? Hebben wij er boodschap aan of onze burens en plaatsgenoten bij het Woord van God leven of niet. Evangelisatie staat of valt met het wel of niet bewogen zijn met onze naasten. Deze bewogenheid hangt weer heel nauw samen met onze persoonlijke kennis en ervaring van Gods wegen in ons leven en van Zijn genade.

In de komende jaren willen we in het bijzonder ons richten op het vergroten van onze missionaire presentie naar elkaar toe als gemeenteleden, maar ook naar 'buiten' toe als kerk in ons dorp waarbij we de aandacht voor het zendingsveld in Nederland en op deze wereld niet vergeten.

Als aandachtspunten binnen het thema missionair denken we aan:

- het vergroten van onze onderlinge band als leden, jong en oud en jong met oud;
- het vergroten van de verbinding met het dorp;
- het versterken van de relatie met de andere kerken;
- het versterken van de relatie met het zendingsveld;

Missionair zijn heeft vooral te maken met onze houding. Hoe zijn wij er voor elkaar en voor die ander. Dit is een opdracht aan alle gelovigen!

Daarom is het nodig dat we werken aan:

- 'wijk' avonden om de onderlinge band in de straat, buurt waar je woont te versterken;
- Toerusting en vorming van gemeenteleden om missionair te zijn. Toerusting voor wat betreft missionaire vaardigheden- en daaraan verbonden geloofsoverdracht;
- we onderhouden de relatie met de andere kerken om samen 'kerk te zijn voor het dorp';



Gedragen liturgie

De verbondenheid die we nastreven in de gemeente is ook herkenbaar in ons nadenken over de liturgie. We streven naar onderlinge verbondenheid in de breedte van onze gemeente, en tussen de diverse generaties. De liturgie mag en moet daarom breed gedragen worden door de gemeente. De geloofsbeleving van mensen in onze gemeente is divers. We streven er naar dat zoveel mogelijk gemeenteleden zich herkennen in de liturgie van de erediensten. Veel gemeenteleden zien graag een geestelijk lied een vaste plek hebben in de liturgie.

De huidige liturgie vormt het uitgangspunt. We staan en we willen blijven staan in de traditie van de klassieke Gereformeerde eredienst, met een vaste plaats voor de lezing van de geboden en de geloofsbelijdenis. De eredienst is een moment waarin God op ons toekomt en wij mensen Hem mogen ontmoeten. We willen leven vanuit de rijkdom die de Gereformeerde traditie ons aanreikt (bv.: met de Psalmen hebben we goud in handen, we zingen rechtstreeks vanuit het Woord), en we zien het als onze roeping om de schatten van deze traditie over te dragen op jongere generaties.

Op diverse punten ervaren we een bepaalde vervreemding, die te denken geeft. Jongere generaties hebben veel moeite met het verstaan van het taalgebruik van de oude Statenvertaling, de klassieke gereformeerde formulieren, en de Psalmberijming van 1773. Hun geloofsbeleving is dikwijls anders dan bij oudere generaties.

Werkt de huidige liturgische vormgeving van diensten belemmerend of ondersteunend, bij het overdragen van de rijkdom van het geloof aan jongere generaties. We streven naar erediensten in onze gemeente waarbij de verkondiging van het Woord en de liturgie elkaar versterken. Dan zullen mensen in de breedte van onze gemeente gevoed worden in hun geloof en zich herkennen in prediking en liturgie. Heldere Woordverkondiging en een toegankelijke liturgie zijn goed voor jong en oud. De liturgie mag dienend zijn aan het helder uit willen dragen van de Bijbelse boodschap. We hopen en bidden dat zo in onze gemeente de lofzang blijft klinken

De predikant heeft als voorganger in de erediensten een belangrijke en verantwoordelijke taak. Omdat we als gemeente staan in de Gereformeerde traditie blijven we gastvoorgangers vragen die zich verbonden weten met de Gereformeerde Bond.

In de komende periode willen we aandacht besteden aan:

- het (her-)waarderen van de Psalmen;
- het invoeren en reguleren van het zingen van een (Bijbels, verantwoord) lied in de erediensten;
- Een volwaardige plaats voor de jeugd in onze erediensten. Het jeugdappel onder ambtelijke verantwoordelijkheid voortzetten als een van de twee zondagse erediensten;
- het gesprek over de liturgie. Achter diverse standpunten over de liturgie gaat een motivatie schuil. Daarover willen en moeten we met elkaar in gesprek.