

# Jubileum Hervormde gemeente Elim 't Harde

**1 oktober 2022 – aanvang 19.30 uur**

Spreker: ds. A.D. Goijert

Mannenkoor 't Harde

Band The Extra Mile

Organisten Arie van Dijk en Gerard Kunst

## *100 jaar kerk op 't Harde De HEERE is trouw en goed*

**Woord van welkom – ds. A.J. Post**

**Gebed**

**Samenzang – Psalm 89 vers 1 en 7**

1 'k Zal eeuwig zingen van Gods goedertierenheer;  
Uw waarheid t' allen tijd, vermelden door mijn reer.  
Ik weet, hoe 't vast gebouw van Uwe gunstbewijzen  
Naar Uw gemaakt bestek, in eeuwigheid zal rijzen;  
Zo min de hemel ooit uit zijnen stand zal wijken,  
Zo min zal Uwe trouw ooit wanklen of bezwijken.

7 Hoe zalig is het volk, dat naar Uw klanken hoort!  
Zij wandlen, HEER', in 't licht van 't Goddlijk Aanschijn voort;  
Zij zullen in Uw Naam zich al den dag verblijden;  
Uw goedheid straalt hun toe; Uw macht schraagt hen in 'tlijden,  
Uw onbezweken trouw zal nooit hun val gedogen,  
Maar Uw gerechtigheid hen naar Uw woord verhogen.

**Schriftlezing – Joëlle Bultman**

Joëlle is lid van onze gemeente, en kleindochter van onze oud-koster  
dhr. G. Akster

**Psalm 100 (Herziene Statenvertaling)**

1 Een lofpsalm.

Juich voor de HEERE, heel de aarde;

2 dien de HEERE met blijdschap,

kom voor Zijn aangezicht met vrolijk gezang.

3 Weet dat de HEERE God is;  
Hij heeft ons gemaakt – en niet wij –  
Zijn volk en de schapen van Zijn weide.

4 Ga Zijn poorten binnen met een lofoffer,  
Zijn voorhoven met een lofzang;  
loof Hem, prijs Zijn Naam.

5 Want de HEERE is goed,  
Zijn goedertierenheid is voor eeuwig,  
Zijn trouw van generatie op generatie.

### **Samenzang – Psalm 100 vers 1 en 2**

1 Juich aarde, juich alom den HEER',  
Dient God met blijdschap, geeft Hem eer;  
Komt, nadert voor Zijn aangezicht;  
Zingt Hem een vrolijk lofgedicht.

2 De HEER' is God; erkent, dat Hij  
Ons heeft gemaakt (en geenszins wij),  
Tot schapen, die Hij voedt en weidt;  
Een volk, tot Zijnen dienst bereid.

### **Korte meditatie – ds. A.J. Post**

#### **Psalm 100 vers 3 en 4**

3 Gaat tot Zijn poorten in met lof,  
Met lofzang in Zijn heilig hof;  
Looft Hem aldaar met hart en stem;  
Prijst Zijnen Naam, verheerlijkt Hem.

4 Want goedertieren is de HEER';  
Zijn goedheid eindigt nimmermeer;  
Zijn trouw en waarheid houdt haar kracht  
Tot in het laatste nageslacht.

### **Mannenkoor 't Harde**

- Al de weg leidt mij mijn Heiland      arr. H. v.d. Maten  
- Ik zal er voor je zijn                      J. Sibelius, tekst / arr. H. v.d. Maten

### **Jubileumrede – ds. A.D. Goijert**

### **Samenzang – Weerklank 448**

Refrein Jezus leeft in eeuwigheid, Zijn sjaloom wordt werk'lijkheid.  
Alle dingen maakt Hij nieuw, Hij is de Heer van mijn leven.

1 Straks als er een nieuwe dag begint  
en het licht het van het duister wint,  
mag ik bij Hem binnengaan, voor Zijn troon gaan staan.  
Hef ik daar mijn loflied aan:

Refrein Jezus leeft in eeuwigheid, Zijn sjaloom wordt werk'lijkheid.  
Alle dingen maakt Hij nieuw, Hij is de Heer van mijn leven.

2 Straks wanneer de grote dag begint  
en het licht voor altijd overwint,  
zal de hemel opengaan, komt de Heer er aan.  
Heffen wij dit loflied aan:

Refrein Jezus komt in heerlijkheid, Zijn sjaloom wordt werk'lijkheid.  
Alle dingen maakt Hij nieuw, Hij is de Heer van ons leven.

### **Bijdrage van onze eigen band 'The Extra Mile'**

Opwekking 849 – De goedheid van God  
Laat ons samen één zijn - Sela

### **Aandacht voor het jubileumboek en de gedenksteen**

Broeder Evert Sneller zal het jubileumboek ter gelegenheid van 100 jaar Elim presenteren en aandacht schenken aan de reeds onthulde gedenksteen. Het eerste exemplaar van het jubileumboek is reeds overhandigd aan ons oudste gemeentelid mevr. L. Kroon.

### **Zang door Edo Zoet, Tijmen van Putten en Martin van Putten**

Machtig God, Sterke Rots

### **Samenzang – Weerklank 452 vers 1, 2 en 4**

1 Lof zij de Heer, de almachtige koning der ere.  
Laat ons naar hartelust zingen en blij musiceren.  
Kom allen saam,  
Psalmzing de heilige Naam,  
loof al wat ademt de Heere.

2 Lof zij de Heer, Hij omringt met Zijn liefde uw leven  
Heeft u in 't licht als op adelaarsvleug'len geheven.  
Hij die u leidt  
Zodat uw hart zich verblijdt,  
Hij heeft Zijn Woord u gegeven.

4 Lof zij de Heer die uw huis en uw haard heeft gezegend,  
lof zij de hemelse liefde die over ons regent.  
Denk elke dag  
aan wat zijn almacht vermag,  
die u met liefde bejegent.

### **Bijdrage mannenkoor 't Harde**

- Liefde arr. H. v.d. Maten
- Psalm 42 arr. K.J. Mulder

### **Dankgebed**

#### **Samenzang – Psalm 118 vers 7 en 14**

7 De HEER' is mij tot hulp en sterkte:  
Hij is mijn lied, mijn psalmgezing.  
Hij was het, die mijn heil bewerkte,  
Dies loof ik Hem mijn leven lang.  
Men hoort der vromen tent weergalmen  
Van hulp en heil, ons aangebracht;  
Daar zingt men blij, met dankbre psalmen:  
"Gods rechterhand doet grote kracht."

14 Gij zijt mijn God, U zal ik loven,  
Verhogen Uwe majesteit.  
Mijn God, niets gaat Uw roem te boven;  
U prijz' ik tot in eeuwigheid.  
Laat ieder 's HEEREN goedheid loven,  
Want goed is d' Oppermajesteit:  
Zijn goedheid gaat het al te boven;  
Zijn goedheid duurt in eeuwigheid!

### **Mededelingen en sluiting – ds. A.J. Post**